

THE BUCKET INN



Nummer 6, jaargang 1

www.bcvlissingen.nl

Waarschijnlijk heb je al gemerkt dat de site van BC Vlissingen niet meer up-to-date is. Arno staat nog steeds als topscorer van een wedstrijd van vorig seizoen. Bovendien is het interview met Benjamin ook nog niet geplaatst. De reden hiervan is dat webmaster Bas samen met een student van de HZ hard aan het werk is om onze site nog beter te maken. De site is 'under construction' zoals dat netjes heet. Je moet dus nog even geduld hebben. Surf ondertussen eens naar:

www.zeelandnet.nl/clubnet/index.php?page=2&club=884 daar vind je ook info over onze vereniging.

Jarigen in oktober

- **Koen** (heren 2) is 2 oktober 20 jaar geworden. Na zo'n 2 jaar geblesseerd te zijn geweest, werkt hij nu weer aan zijn rentree!
- Onze penningmeester **Arno** (heren 1) wordt 8 oktober 28 jaar. Wisten jullie al dat hij volgend jaar met Jacqueline Kooistra (ja, de zus van Karin) het huwelijksbootje in stapt?! Fééstjuh!?
- **Omri** de nieuwe aanwinst voor de j. kad. (afkomstig van Dynamo) wordt 17 oktober 16 jaar
- 'Spring-in-het-veld' **Charlotte** (dames 2) wordt 24 oktober 18 jaar. Als ze het op haar heupen heeft is Charlotte, volgens haar coach, de beste schutter van BC Vlissingen!



Over verkeerd rijden, Rachmed, paleizen, Energizers en Zagen.....

In het weekend van 14 en 15 september stond er voor dames 1 een trainingsweekend op het programma. Alle dames, behalve Yolanda want die had andere verplichtingen, vertrokken zaterdag goed gemutst en toch nog met ietwat te veel bagage naar Brussel. Frank als coach, Corné als assistent-coach en Yuri als teammanager mochten ook mee! Binnen 2 uur waren we in Brussel. Het viel alleen niet mee om de jeugdherberg te vinden. Gelukkig wist Immie de kaart goed te lezen en loodste ze ons uiteindelijk naar de plaats van bestemming.

Na de bagage opgeruimd te hebben, gingen we op weg naar de sporthal om te trainen. Nu was dat makkelijker gezegd dan gedaan. Brussel is namelijk ietsepietsie groter dan Souburg of Vlissingen. Na 33 keer het paleis te hebben gezien, 25 keer door de Koninginnestraat gereden te hebben en 15 keer het park gepasseerd te hebben werd menigeen steeds roder. Voordat de heetgebakenden onder ons echt zouden ontploffen was daar gelukkig de sporthal. Eén uur later (!) dan gepland schoten we de eerste ballen in het netje. Omdat er in de hal geen beheerder was en er nauwelijks iemand op ons lette, hebben we toch nog 2 uur kunnen trainen. Ook dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. Halverwege de training werd zomaar één van 'onze' borden door een of andere mallotige Belg weggekaapt. Na een stevige woordenwisseling en heftig handgebaar heeft Corné er voor kunnen zorgen dat hij ons bord liet staan en konden we weer rustig verder trainen. Nadat Astrid ook nog eens, weliswaar per ongeluk, half knock-out werd geslagen door haar nicht Linda was het feest compleet. Het was beter dat we maar gingen douchen! Dat hebben we dan ook maar gedaan!

Om 19.00 uur hadden we gereserveerd bij de Griek midden in het centrum. Het was er super gezellig en we hebben er ook nog eens lekker gegeten. Regelmatig werden wij (de meiden) getraakteerd op een dans van de lenige, maar niet al te aantrekkelijke, Griekse obers en konden de heren genieten van twee (lesbische) dames, die af en toe spontaan een zeer erotische heupwiegende dans ten toon spreidden. Rond een uur of 11 zijn we de kroeg in gedoken. Een Ierse pub: altijd gezellig! En dat was het ook. Er waren genoeg heren voor de vrijgezelle dames en de reeds bezette dames keken ook (vrij)gezellig mee! Marjolijn was echt 'hot' deze avond want al snel deed ene Rachmed een poging haar te versieren. De meesten van ons vonden het geen slechte vangst, ware het niet dat hij alleen Frans sprak en een paar woordjes Engels. Het communiceren ging niet eenvoudig. Hij wilde graag naar de wedstrijd komen kijken, die we zondag zouden spelen, maar na een aantal uitlegpogingen hadden we al zo'n idee dat hij waarschijnlijk niet zou komen.

De herberg sloot om 01.00 uur, dus op het hoogtepunt van gezelligheid zijn we naar 'huis' gegaan. Eenmaal op de zaal moesten we zachtjes doen omdat er nog twee Chineesjes bij ons sliepen. Waarschijnlijk hebben we niet zacht genoeg gedaan want om 5.45 uur stond de eerste Chinees al op en ging zich met alle lichten 'ns op het gemakje wassen, aankleden en optutten..... Om 07.00 uur stond de tweede Chinees op en om 08.00 uur werden we luidruchtig gewekt door de kerkklokken die voor je gevoel naast je oor opgehangen waren! Heerlijk! Nou, ja we moesten toch om 09.00 uur ontbijten.

Vervola z.o.z.

Vervolg verslag trainingsweekend dames 1.

Na het ontbijt hebben we een heuse stadswandeling gemaakt. Nu konden we tenminste het paleis eens zonder autoraampje ertussen bekijken! Brussel is echt een hele mooie stad met mooie gebouwen en kerken. Het was leuk om eens zo'n wandeling te doen! De wandeling eindigde in het park waar we zogenaamde Energizers hebben gespeeld. Maffe spelletjes ten gunste van de teambuilding. Errug gelachen! Er was een spelletje dat Frank niet goed begreep. Dat zal hem nog lang achtervolgen. Het is niet uit te leggen op papier, dus als je wil weten wat er gebeurd is, moet je één van de dames maar eens aanklampen. We leggen het graag aan je uit!!

Op de Grote Markt hebben we uitgebreid geluncht (als je een tosti had genomen was het iets minder uitgebreid... maar ja). Na de lunch hebben we de spullen opgehaald uit de herberg en zijn we naar de sporthal gegaan. Op het terras aldaar hebben we een teambespreking gehouden waardoor we de puntjes nog eens op de i hebben kunnen zetten. Zeer goed gemotiveerd zijn we vervolgens aan de wedstrijd tegen White Jumpers uit Brussel begonnen.

Ondanks het stappen, slecht slapen en vroeg ontwaken hebben we een hele goede partij gespeeld en zelfs met 20 punten verschil gewonnen! Deze Belgische dames konden niet goed omgaan met onze Hollandse mentaliteit en vonden ons al snel arrogant en onsympathiek (dat vind ik ook altijd van de tegenstander als we 20 punten achter staan....). Astrid werd uitgescholden voor troet (= trut op z'n Belgs) en ik voor Zaag.

Tsjonge het zal je maar gezegd worden! Hoe brutaal! Ondertussen gooide Linda alle ballen er met kinderachtige eenvoud in, alsof ze nooit is weg geweest!

Om 22.00 uur waren we moe maar voldaan over het erg gezellige weekend weer thuis! Volgend jaar gaan we weer!

Nanon Doeland



BC Vlissingen en de Blauwe Druif

Het trainingsweekend van heren 1 begon vroeg voor Baskenburg. Daar kwam het "busje van Joop" (ook een statement sinds de mini's) ons ophalen. Het zat al half vol met de spelers uit Souburg, en de rest was opgevuld met slaapzakken en koelboxen. Hoe wij er nog bij zijn gekomen weet ik niet, maar een aantal uren later waren we in ons legertrainingskamp. Sander Klap, of liever gezegd sergeant Klap (zo werd hij liever geadresseerd gedurende het weekend) had dat voor ons aereald bij de legerbasis van Vuucht, waar hij ook werkt.

Het hele terrein zag er puik uit, en toen we in de sporthal aankwamen werd het nog beter. Een prima hal die tot in de details verzorgd was. In het bijzonder de thermostaatkranen, waar alleen Rakesh van wist hoe ze werkte. We begonnen de trainingen zonder Stefan, Niels, Erwin. Die moesten of met rooie fietstassen fietsen, of vrouwenschoenen verkopen of slapen ofzo. Na de trainingen, en de aankomst van Erwin en Steef, gingen we mountainbiken. Het leger had ook nog een paar fietsjes achter in de schuur staan. Onder leiding van sergeant Klap reden we door de bossen en bezochten we nationale monumenten, als kamp Vuucht en de gedenkmuur voor de oorlogsslachtoffers. Onderweg moesten we over bergjes en bosjes en zand crossen. Iets wat voor sommigen toch moeilijk was. Met name Ruben had nogal moeite met de bergen dus kwam het hele peloton weer tot stilstand. (kon hij maar net zo goed fietsen als eten) Toen we weer terug waren in het trainingskamp en Rakesh eindelijk ook weer in zicht was, omdat hij een andere route had genomen vanwege de paarden en honden, gingen we naar de camping. Daar hadden we drie huisjes waar we in verbleven. Helaas had iedereen gelijk door dat we niet vast op de camping zaten. Onze outfits kwamen niet overeen met hetgeen de mensen daar droegen. Dat resulteerde in een paar boze blikken van mensen met matjes en vrouwen met potloodventerjassen op slippers.

Het was tijd voor het avondeten. Steef wist het hele team in de hand te houden en de boel zo te delegeren dat we allemaal een lekker bord bami kregen (of 5 zoals sommige, om dan nog niet te spreken van de 2 zakken kroepoek, en 3 eieren die hij daar ook bijpropte, om het geheel met twee flessen cola weg te spoelen). Dit was een goede voorbereiding voor die avond, want we wonnen de wedstrijd, door 4 vrije worpen van "Cash" en gingen daarna naar Den Bosch om te stappen! Daar hebben we een biertje gedronken, en gewacht tot Ruben zijn frietje had gegeten en daarna terug kwam uit een shoarmazaak. Na vele omzwervingen, homotenten, en aardige uitsmijters die ons wel wilde matsen, hadden we eindelijk de tent gevonden! De Blauwe Druif! Wij dronken een biertje onder het genot van zatte Anitas en Sjonnie die met een microfoon van achter de bar stonden te zingen. Steef wilde nog even een verzoeknummer aanvragen, van Hazes met de Vlieger....met dat lag toch echt te gevoelig, vond de geblondeerde barvrouw. De avond kwam ten einde en we gingen allemaal terug naar "De Koekoek" "De Bosuil" of "De Slavink" en sliepen allemaal goed....Ik weet dat het trainingskamp twee dagen was, maar wat er de volgende dag is gebeurd is mij nog wat onduidelijk, er was iets met een boswandeling en een training enzo, maar ja....wie is daar nou nog in geïnteresseerd na de Blauwe Druif?!

Jeffrey van Driel



Grand Opening!

Liane, de vriendin van Danny (heren 1) heeft dinsdag 1 oktober de deuren geopend van haar kapsalon New Look in Papegaaienburg. Wil je een hippe coupe? Ga dan eens langs bij New Look!

Stretching

In de volgende Bucket-Inn aandacht voor stretchen. Is dat nu nodig of kun je het net zo goed achterwege laten? Stefan (heren 1) vertelt!