

THE BUCKET INN

Nummer 3, jaargang I



Voorzitter!

Sinds 28 mei hebben we een nieuwe (voorlopig) voorzitter voor onze vereniging. Louw Joosse neemt de voorzittershamer over van Charlie van Driel. Louw is de vader van Yolanda (dames 1) en is elke thuiswedstrijd op de tribune te vinden. Naast het kijken naar basketball, loopt hij regelmatig hard en is hij is al van kinds af aan betrokken bij de voetbalvereniging Nieuwland. Na jaren fanatiek gevoetbald te hebben is hij tegenwoordig vlagger van het "ouwe-lullen-team". In het dagelijks leven is Louw hoofd Winkelinrichting bij Prismafood in Putten. Een erg drukke baan. Maar ondanks die drukke baan en alle activiteiten op sportgebied ziet hij kans om de rol als voorzitter op zich te nemen. In de Algemene Ledenvergadering zal hij door het voorlopige bestuur als voorzitter worden voorgedragen.



Hell's Angel (?)

Het schijnt zo te zijn dat de coach van dames 1 er alles aan doet om aan zijn imago te werken. Tegenwoordig gaat hij al op de motor naar wedstrijden. Iedereen die geïnteresseerd is in deze motor kan hem behalve op het parkeerterrein bij de sporthal ook bekijken op een website. Wil je het adres? Vraag het even aan Frank!

Jarige Letten en Joppen in juni

- 3 juni is Radjinder (j.jun.) 20 jaar geworden. Over een paar jaar zien we hem voor de klas staan, want na de zomer start hij op de PABO.
- Gilles (j.kad.) alias "the iron man" heeft dezelfde longen als een paard. Hij is niet moe te krijgen en nerveus zijn komt in zijn woordenboek niet voor. Op het NK kon hij zijn schoenen (door het voetenwerk???) in de prullenbak gooien! Hij is 5 juni 17 jaar geworden.
- 11 juni heeft Ilja (j.kad.) de respectabele leeftijd van 16 jaar bereikt. Volgens zijn coach is hij niet gauw tevreden met zijn prestaties, terwijl hij toch elke week een zweetband om zijn hoofd doet. Dat brengt hem namelijk geluk!
- Jessica, aanvoerster van dames 2, een gouden kracht voor dames 1 en de enige dame, die een jumpshot kan nemen, wordt 19 juni 22 jaar
- Jeroen (heren 1) is na een lange knieblesure gelukkig weer op het veld te bewonderen. Jeroen wordt 11 juli 22 jaar.

Algemene Ledenvergadering

Zoals je in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, staat er binnenkort een Algemene Vergadering gepland. Het bestuur heeft besloten deze plaats te laten vinden op **do. 5 september om 20.30 uur in de kantine van sporthal Baskenburg**. Later wordt je nog uit-gebred geïnformeerd over de inhoud van de vergadering en het belang om er bij te zijn. Reserveer 5 september in ieder geval al vast in je agenda!!

Van harte gefeliciteerd!



Geslaagd!

De examens zitten er weer op Tijd om lekker achterover te gaan zitten en te genieten van de vrije tijd. Dik verdiend voor: Romana (dames 2). Zij heeft haar vbo-administratie diploma op zak. De vlag gaat ook uit voor Rajan (j.kad.) en Tom (j.kad.). Zij zijn beiden geslaagd voor de mavo. Allemaal: Van harte gefeliciteerd!!!



Afscheid André Marinisse

Op vrijdag 24 mei heeft André zijn laatste wedstrijd met heren 1 gespeeld. Na afloop van de wedstrijd werd hij door coach Joop toegesproken en kreeg hij een lijst met foto's uit de glorietijd aangeboden. André is zijn basketbal-carrière begonnen bij BV Souburg op 8-jarige leeftijd. Toen BC Vlissingen in 1979 werd opgericht, heeft hij BVS verlaten en heeft hij bijna onafgebroken in heren 1 gespeeld. André neemt gelukkig niet definitief afscheid. Hij blijft namelijk nog lid van bestuur.

Kampioen

Tirza Pentury is met de meisjes-junioren van Den Helder kampioen geworden in de eredivisie. Ze wonnen in de finale van de Final Four met 58-40 van BC Utrecht. Tirza is nog niet van plan terug te komen bij BC Vlissingen (erg jammer voor dames 1!), maar plakt er nog een seizoen aan vast bij Den Helder.

Transfornieuws

Mitchell (j.kad.) komt volgend seizoen uit voor het Belgische Oostende. Hij heeft slechts een seizoen bij BC Vlissingen gespeeld. Veel succes in Vlaanderen!!

Verlag Nederlandse kampioenschappen jongens kadetten.

geschreven door Rakesh en Corné

Vrijdag 31 mei was het dan zover, de JK mochten voor de tweede keer naar het mooie TUBBERGEN om de halve finale te spelen op zaterdag 1 juni. Na een lange rit van 3.5 uur waren we bij het hotel aangekomen om gauw om te kleden, in de sporthal nog een balletje te schieten en om wat te eten. Maar ja, dan moet de kantine wel open zijn, DAT WAS HIJ DUS NIET, EN DAN IS CORNE NIET BLIJ! Dan maar gauw een frietzaak opzoeken dachten wij, YEAH RIGHT die vind je dus niet zo gauw in Tubbergen. Na toch wat te hebben gevonden, hebben we gelijk maar de friettent zijn jaaromzet verdubbeld.

Na goed te hebben geslapen in het hotel, (met een goed ontbijt) gingen we vol goede moed naar de sporthal om even later aan de W.U. te beginnen. We speelden onze eerste wedstrijd tegen de Wildcats uit Nijmegen. Het eerste kwart speelden we redelijk maar we konden het niet bolwerken tegen ze, ze waren gewoon fysiek veel te sterk. Bovendien hadden ze ook nog eens lengte. We verloren de partij dik. Eindstand 38 – 95. Maar we hadden de moed nog niet verloren want er was nog een derde prijs en die moesten we pakken. Zeker nadat we Noordkop hadden zien verliezen van Gunco. Ons vertrouwen groeide toen we Noordkop van het veld af zagen komen, de moed was bij die jongens in de goot en niet in de schoenen gelopen. We roken onze kans! Maar zodra de jump was genomen, speelden we als een krant. We lieten de kans om derde te worden wegglijpen. Het eerste en tweede kwart speelden we slecht. We gingen dan ook de rust in met 1 punt verschil. Na een donderspeech van de coaches speelden we het derde kwart als herboren. Helaas was Noordkop ook wakker geworden en die hadden zoiets van: "We kunnen nog steeds die derde plek pakken!". Het bleef spannend tot op het laatste moment. Het ging steeds gelijk op maar in de laatste minuut gooiden ze er nog een 3 punter in (onder veel druk) en ook nog eens een vrije worp. Toen viel het doek voor ons. Jammer, maar we hebben er voor gevochten. Hopelijk volgend jaar beter!

Rakesh en Corné.

Contributie

Als het goed is heeft iedereen van Ietje of anders van de coach van jouw team een brief gehad, waarin een overzicht staat van wat je nog aan contributie dient te betalen. Het is de bedoeling dat dit bedrag voor 1 augustus overgemaakt is. Mocht je nog vragen hebben of het bedrag in delen willen betalen, dan kan je contact opnemen met Ietje. Ze is te bereiken op telefoonnummer: 0118-414193 of per e-mail: boerma66@zonnet.nl Iedereen die wel bij is met betalen heeft geen brief gehad!



Fijne zomervakantie! Tot volgend seizoen!